



Isabelle Gielen

Rik en Noor

De tuin achter de muur

Samenleesboek
voor een beginnende lezer
samen met een voorlezer

met illustraties van
Katrien Benaets



Andere boeken van Isabelle Gielen bij Clavis

Sep en Saar. De trein doet raar
Sep en Saar. Moek in gevaar
Sep en Saar. Met Moek op zoek

Tekst en concept: Isabelle Gielen
Illustraties: Katrien Benaets
Handgeschreven briefjes: Isabelle Gielen
Rik en Noor. De tuin achter de muur
© 2021 Clavis Uitgeverij, Hasselt – Alkmaar – New York
Omslagontwerp: Studio Clavis
Trefw.: leren lezen, buiten spelen, spanning, avontuur, vriendschap
NUR 287
ISBN 978 90 448 4196 1
D/2021/4124/147
Alle rechten voorbehouden

www.clavisbooks.com
www.isabellegielen.com

Inhoud

De bal	p. 13
Achter de muur	p. 18
Op ontdekking	p. 26
Nat	p. 34
Waar is Noor?	p. 39
Saai	p. 42
Sluipen door de nacht	p. 44
Een dief?	p. 49
Een brief	p. 51
Op schattenjacht	p. 54
De schatkaart	p. 56
De eerste tip	p. 59
De vijver	p. 66
De schat	p. 71
Vrienden	p. 76
Waar blijft Sam?	p. 80
Het plan	p. 83
Op wacht	p. 88
De val	p. 90
Onderhandelen	p. 93
Hoe lees je dit boek samen?	p. 98



De bal

In de tuin van Rik staat een oude kersenboom met een dikke knoestige stam en takken die zich uitspreiden als reusachtige armen. Hoog in die kersenboom is een boomhut en daarin ligt Rik nu, lui op zijn rug. Hij kijkt naar het dak van bladeren. Ze ritselen in de wind. Zonnestralen dansen in groen en rood.

oo, die kers is al mooi rood.
rood, rijp en niet te ver weg.
rik strekt zijn arm uit.
hij kan er net bij.
hij plukt de kers van de tak.
mmm, zo zoet.



Deze boomhut is zijn lievelingsplek. Rik zit hier vaak samen met zijn buurmeisje Noor of helemaal alleen een beetje te luieren en te luisteren naar de vogels. Die kun je hier het beste horen. Dat komt doordat de kersenboom helemaal achter in Riks tuin staat, vlak bij een hoge muur. Achter die muur is nog een tuin.

die tuin hoort bij een heel groot huis.
dat weet rik.
maar dat huis kan hij niet zien.
de muur is te hoog.

De kruinen van de bomen kan hij wel zien en het gekwinkeleer van de vogels kan hij ook horen. Het lijkt wel een fluitconcert achter de muur.

fie-wiet!

fie-wiet!

rik veert op.

wie fluit daar?

oo, het is noor.

Ze zwaait en wijst naar een dik touw dat over een tak hangt.

aan dat touw hangt een mand.

hee, er zit iets in de mand.

rik trekt aan het touw.

de mand komt omhoog.



mmm, ijs!



wacht op mij!

Even later zitten Rik en Noor samen in de boomhut. Ze likken aan hun ijsjes en kijken over de hagen in de tuinen van de burens.

links is een haag met een gat in.

als je door dat gat glipt,

ben je in de tuin van noor.

in haar tuin staat ook een boom.



Net zo'n oude kersenboom als in de tuin van Rik. Iemand heeft die twee bomen lang geleden geplant. Toen stond er nog geen haag. Nu groeien de takken over de haag naar elkaar toe. De kersenbomen zijn vrienden voor altijd.

Rik kijkt naar de andere kant.

rechts is ook een haag,

en ook nog een draad.

Achter die draad ligt de tuin van buurman Hein. Er zijn twee appelbomen, een hangmat en hoog gras met daartussen stukgebeten oude ballen. De buurman heeft een hond, een hond die heel veel van ballen houdt.

rik kijkt naar een bal.

eerst was die bal rood en rond.

nu is de bal rood en plat.

wat een pech, zei mam toen.



het ijs van rik is op.

had ik maar een bal, zucht hij.

Hij kijkt naar Noor. Ze likt verder aan haar ijsje, alsof ze hem niet heeft gehoord. Het is wel haar schuld dat zijn rode bal stuk is. Nu kan hij niet meer voetballen. Noor likt een laatste keer aan haar ijsje. Alleen het stokje blijft over.



zonder bal is het zo saai, zegt rik.

hij kijkt naar noor.

hij zoekt haar blik.

Noor klemt haar lippen op elkaar. Ze bloest.

je hebt een geheim! roept rik.

noor lacht.

snel klimt ze uit de hut.

hee, wat ga je doen? vraagt rik.

wacht hier, zegt noor.

dan glipt ze door het gat in de haag

en ze rent naar huis.

Rik grinnikt. Hij weet het altijd als Noor een geheim heeft. Ze houdt haar lippen dan stijf op elkaar geklemd, alsof ze bang is dat het geheim uit haar mond zal floepen.

daar is ze al.

oo, wat heeft ze nu bij zich?

een bal,

rood en rond.

hij glimt als nieuw.

pak hem! roept noor.

Noor geeft een harde trap tegen de bal. De bal gaat hoog, heel hoog, hoger dan de boomhut, hoger dan de uitgestoken handen van Rik. Met open mond kijkt Rik toe hoe de bal met een boog over de muur gaat.

wat doe je nu? roept noor.

ik? roept rik. **het is jouw schuld!**

niet waar! roept noor.

wel waar! roept rik.

