

Joris had een eigen eiland, helemaal voor hemzelf.
Het was echt perfect.
Als je een eigen eiland hebt, dacht Joris,
kun je alles doen wat je leuk vindt.





En Joris vond heel veel
dingen leuk:





Soms twijfelde hij of hij
een vriendje wilde, maar
vriendjes waren lastig.



Stel dat ze heel
andere dingen
wilden doen?

Of dat ze zijn spelletjes
verpestten?



Of misschien lachten ze hem wel uit. Vreselijk!

Op een dag was Joris een liedje aan het zingen.

Ow-Ow-oo-oo-oo!!



Maar toen hoorde hij een heel gek geluid, een soort echo:





En toen hij zijn radslag oefende,
hoorde hij een raar klappend geluid:

Flip-flap-FLAP!

Dat was gek.
Dat kon maar één ding betekenen.



Er was iemand anders op zijn eiland!
Joris was bang.

Hij verstopte zich achter een rots.
Maar het geluid kwam steeds dichterbij.
En toen hoorde hij een nies, en geritsel...

